

WELKOM

In dit programmaboekje leest u wie wij zijn, waar we voor staan en wat onze activiteiten zijn.

De Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum is een vereniging van mensen die zich willen laten inspireren en bemoedigen door het vrijzinnig christendom en andere niet-dogmatische geloofstradities en wijsgerige stromingen. Schoonheid in de natuur en de kunsten zijn ook een belangrijke inspiratiebron voor ons.

Onze gemeenschap wordt gekenmerkt door een aandachtige, warme sfeer die uitnodigt om ervaringen te delen. We proberen een plek te zijn waar men zorgt voor de ziel en het goed toeven is. In een sfeer van respect en mededogen met al wat leeft, ontstaat ruimte voor onbevangenheid en nieuwsgierigheid.

In de eerste week van september geven we aandacht aan de prachtige gebrandschilderde ramen. Ze verbeelden teksten uit de zgn. Bergrede (Mattheus 5). "*Verblijdt en verheugt u*" is een van die teksten. Tellen we wel vaak genoeg onze zegeningen?

Op hetzelfde raam staat "*Zalig zijn de zachtmoedigen*". Jezus heeft hiermee een prachtige richtlijn gegeven op weg naar mildheid. Deze tekst wordt ook wel als volgt vertaald: "Zalig wie kwetsbaar durven zijn, zij zullen de aarde redden". Een ieder mag weten dat hij/zij deel is van een stroom van goddelijke liefdeskracht, een kracht die zacht en sterk als water is. We hebben die kracht allemaal nodig!

Omdat wij als vrijzinnigen het nooit hebben over "de" waarheid haal ik de onderstaande parabel aan van een Perzische filosoof.

Toen de spiegel der waarheid uit de hemel viel en in duizend scherven uiteen spatte, haastten de mensen zich om een scherf te bemachtigen. Ieder die er een had gepakt riep triomfantelijk : "Ik heb de spiegel der waarheid".

Er is een hemelse waarheid, maar wij hebben alleen fragmenten in handen. Wij hebben een eigen interpretatie van waarheden uit boeken, geschriften die overgeleverd zijn en uit eigen ervaringen. Elk fragment is waardevol. Wij proberen met eerbied te luisteren naar ieders verhaal.

We hopen dat u zich welkom zult voelen.

Margreet Spijker-van der Laan, voorzitter

ACTIVITEITEN

ZONDAGSE VIERINGEN: *iedere zondag 10.00 uur*

Iedere zondag wordt er een viering gehouden in de Rijnkapel, ons kerkje aan de Utrechtseweg 119 te Renkum, aanvang om 10.00 uur.

Aan het begin worden mededelingen gedaan door een bestuurslid; na een moment van stilte begint de eigenlijke viering.

Af en toe wordt een viering voorbereid en verzorgd door "gewone" leden.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 25 november, worden traditiegetrouw die leden

en begunstigers herdacht, die het afgelopen jaar zijn overleden.

Een overzicht van alle vieringen met de namen van de voorgangers vindt u op de laatste pagina's van dit boekje.

In elke viering is er één collecte voor goede doelen. Voor gebruikers van hoortoestellen is in de Rijnkapel een ringleiding aanwezig. Na iedere viering is er gelegenheid om na te praten en samen een kopje koffie of thee te drinken.

THEE MET JAN HEINE; de ramen van de Rijnkapel: *woensdag 5 september 15.00 uur*

We willen deze middag een tijdje bij elkaar zijn rondom de bijzondere ramen van de Rijnkapel. Ze omarmen als het ware de aanwezigen op de zondagmorgen en door de week, wanneer er activiteiten zijn. Het zijn de ramen van de zaligsprekingen, de warme kern van de Bergrede uit het Mattheüs-evangelie. De zogenoemde "acht zaligheden".

Het is werk uit 1936 van de kunstenaar-glazenier Johannes Hendrik Eduard Schilling (1893-1942).

Zaligsprekingen: twee viertallen. Woorden waar we licht doorheen zullen laten vallen, zoals het licht ook kleurrijk valt door het glas. Voorstellingen als oproep en als bemoediging.

We gaan die ramen nader bekijken. We kijken naar geprojecteerde beelden van werk van Schilling en van anderen. En we luisteren naar Bergrede- en Zaligheidsmuziek.

MEDITATIEF DANSEN (Sacrale dans): *iedere vrijdag 10.00 uur*

Sacrale dans is een vorm van meditatieve dans. Het biedt de mogelijkheid lichaam, ziel en geest met elkaar in harmonie te brengen. Onder sacraal kun je verstaan:

"helend". Het kan niet alleen een plezierige, maar ook een diepe belevenis zijn die aansluit bij religieuze wortels van onze cultuur. In alle tijden heeft de mens gedanst om

binnen- en buitenwereld, hemel en aarde met elkaar te verbinden.

De betrekkelijk eenvoudige passen bieden een afwisseling van inkeer en ontmoeting. Voor de muziek wordt gebruik gemaakt van religieuze muziek zoals Taizé-liederen, maar ook van volks- en klassieke muziek. De nadruk ligt op het met volledige aandacht in beweging zijn, niet op technische perfectie. Daarom kan iedereen die kan lopen, meedoen met deze vorm van meditatie.

Er wordt elke vrijdagochtend van 10.00 tot 11.15 uur gedanst, met uitzondering van de vakanties (zie website).

De kosten bedragen € 3,- tot € 5,- per keer. Na afloop kan thee of koffie worden gedronken.

In december is er een speciale bijeenkomst: het "Lichtfeest". De datum wordt via Eenheid en de website bekend gemaakt. De dansochtenden worden geleid door Margreet Spijker - van der Laan. Inlichtingen: 0317 313 905.

STILTEKRING: *dinsdagen 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december, 15 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april en 14 mei 12.00 - 12.30 uur*

Hoe kun je bijdragen aan een betere wereld? Een mogelijkheid is mediteren. Je kunt dat in je eentje doen of met anderen. Als er meer mensen in een cirkel samenkomen zal het krachtveld in positieve zin groter worden.

Wij komen bij elkaar omdat het toch mogelijk moet zijn een betere wereld na te laten voor volgende generaties. Iedere maand is er een thema dat door een korte tekst,

gebed of gedicht wordt toegelicht. Daarna gaan we de stilte in.

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 11 september van 12.00 – 12.30 uur. Het thema is dan "Vrede" omdat de vredesweek in september plaatsvindt.

De andere data treft u hierboven aan; het thema wordt aangekondigd in Eenheid en op de website. Er zullen iedere keer andere begeleiders zijn.

POËZIEKRING: *dinsdag 11 september 14.00 uur; verdere data in Eenheid en op de website*

Ook dit jaar komen we bij elkaar om samen gedichten te lezen. Naar aanleiding van een thema kiest iedere deelnemer een gedicht, leest dit twee keer voor en vertelt waarom zij of hij dit gekozen heeft. Er

ontstaan dan veelal spontaan boeiende gesprekken. Het thema wordt in Eenheid en op de website aangekondigd.

Contactpersoon is Henk Spijker, tel: 0317 313 905.

TUINGROEP: *elke maand de derde woensdag, 9.30 tot 12.00 uur en op 24 oktober een Vaste-plantenochtend, op 8 mei een Extra Wiedochtend en de Open Tuindag op 15 mei*

"De tuin sprankelt nog meer dan het kerkje", zei iemand. Want behalve het mooie bochtige en strak geharkte grint, ligt er een oude tuin rondom de kerk. In 1935 nog een kale vlakte, nu een weelderige bomenrijke omlijsting van de Rijnkapel.

De vaste Tuingroep bestaat uit 7 mensen, die maandelijks bij elkaar komen. We hebben samen levendige ochtenden, met gesprek, koffie, gezelligheid, en lekker werken.

De "Vaste-plantenochtend" is woensdag 24 oktober 2018, de woensdag ná de normale Tuinochtend in oktober. Een extra Tuinochtend voor extra najaarsklussen!!

We plannen ook weer een Extra Wiedochtend om de tuin voor te bereiden voor de week daarna: de woensdag in de week voorafgaande aan de Open Tuindag, dus op 8 mei 2019.

KOFFIE MET BEN CORNELISSEN; Wereldfederalisten: *dinsdag 25 september 10.00 uur*

De Wereld Federalisten Beweging Nederland viert dit jaar een jubileum. Op 1 maart 1948 is de WFBN opgericht. Deze beweging van wereldburgers is al zeventig jaar min of meer de Nederlandse afdeling van de wereld federalisten in de Verenigde Staten.

Meteen na de beëindiging in Europa van de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 – in Azië ging de oorlog nog door tot medio augustus – zijn

er stemmen opgegaan om tot een betere verstandhouding tussen de regeringen te komen. Kortom ook de regeringsleiders waren oorlogsmoe. De Volkenbond werd opgevolgd door Verenigde Naties. Het was de bedoeling dat alle volkeren hiervan lid zouden worden.

Wereldfederalisten werpen zich op als propagandisten van de Verenigde Naties. Op 25 september zal Ben dit verder toelichten.

THEE MET FROUKJE PISTRA; Omzien naar elkaar: *donderdag 27 september 15.00 uur*

Pastoraat is een begrip dat van oudsher verbonden is met het christendom. Wanneer we tegenwoordig met elkaar over pastoraat praten kunnen we daardoor soms maar moeilijk buiten die oorspronkelijke betekenis denken. Toch is dat wel

wenselijk, willen we ook in de toekomst goede geestelijke zorg bieden.

In deze verkenning van *de toekomst van vrijzinnig pastoraat en omzien naar elkaar in vrijzinnig perspectief* neemt Froukje Pitstra u

aan de hand van haar recente onderzoek naar pastoraat binnen Vrijzinnig Nederland mee langs opvattingen over pastoraat binnen verschillende tradities. Daarnaast wil ze graag met u nadenken over de waarde van pastoraat en omzien

naar elkaar binnen een vrijzinnige geloofsgemeenschap.

Na een inleiding op het onderwerp volgt een interactief deel waarin we samen op zoek gaan naar de contouren van toekomstige vormen van pastoraat en omzien naar elkaar bij Vrijzinnig Renkum.

KOFFIE MET RIENK ARNOLD; Godsdiensttwisten in de 17e eeuw:

donderdag 25 oktober 10.00 uur

Het onderwerp op deze ochtend is: "Hoe de geloofstwist over de Predestinatieleer in de jaren 1602 tot 1619 in het toenmalige Nederland bijna tot een burger-oorlog leidde".

Eerst zal Rienk heel globaal vertellen hoe de structuur van de Republiek van de zeven provincies vanaf eind 16^e eeuw in elkaar zat, met aan het hoofd Johan van Oldenbarnevelt en Maurits als stadhouder (=opperbevelhebber).

Tevens komt dan de 80-jarige oorlog, die de Republiek al sinds 1568 tegen Spanje voerde, aan de orde.

Vervolgens behandelt hij kort het meningsverschil dat in 1602 ontstond tussen de hoogleraren Arminius en Gomarus van de Leidse universiteit over de Predestinatie-

leer. Daarbij wordt ingegaan op de vraag hoe een dergelijke geloofstrijd in de daarop volgende jaren niet alleen de bevolking kon beroeren, maar ook de politiek in de personen van Van Oldenbarnevelt en Maurits. Zelfs buitenlandse mogendheden gingen zich met dat meningsverschil tussen Van Oldenbarnevelt en Maurits bemoeien.

Ten slotte mondde de geloofstrijd bijna uit in een burgeroorlog rond 1617 en culmineerde de worsteling tussen Van Oldenbarnevelt en Maurits in de executie van de eerstgenoemde in 1619 en de beslissing van de nationale synode in Dordrecht in hetzelfde jaar om het Remonstrantse geloof (dat was het geloof van de aanhangers van Arminius) in de ban te doen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING: woensdag 7 november 15.00 uur

Enmaal per jaar wordt er een bijeenkomst belegd om samen te praten over het reilen en zeilen van onze vereniging.

Naast vaste punten zoals jaarverslag, financieel verslag en bestuurssamenstelling kunnen er ook speciale punten aan de orde komen.

KOFFIE MET HENK SPIJKER; Lieder en van Herdenking en Advent:

donderdag 22 november 10.00 uur

We zingen een aantal liederen die verwijzen naar deze periode in het jaar waarin we herdenken en

advent vieren. De aandacht gaat naar de tekst en wat u er al dan niet in raakt.

FILMAVONDEN: donderdagen 29 november en 21 februari 19.30 uur

Evenals in eerdere jaren worden de filmavonden samen met Vrijzinnigen Bennekom georganiseerd. Er worden films gekozen die te maken hebben met het gedachtegoed binnen de geloofsgemeenschap. In een inleiding wordt het onderwerp kort toegelicht en na afloop is er een nabespreking.

De titels zijn nog niet bekend, maar worden in Eenheid en op de website vermeld, samen met een korte beschrijving.

Met het oog op de kosten, zoals die voor het recht van vertoning, wordt een bijdrage van € 4,- per kijker gevraagd.

SCHRIJVEN VOOR AMNESTY INTERNATIONAL: zondag 9 december 11.30 uur

Elk jaar op 10 december begint de schrijfmars voor Amnesty. Dan schrijven mensen verspreid over de hele wereld in bibliotheken, scholen, buurthuizen en kerken voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die ge-

vangen gezet zijn omdat ze voor hun mening uitkwamen.

Die brieven blijken een enorme bron van steun en hoop. Ook dragen ze vaak bij aan (vervroegde) vrijlating van gevangenen.

Wij schrijven mee op zondag 9 december na de dienst. Schrijft u ook mee? Materiaal is aanwezig.

WERELDVREDE MEDITATIE maandag 31 december 13.00 – 14.00 uur

In onze regio wordt er door de vrijzinnigen aandacht gegeven aan de internationale World Peace Day met een bijeenkomst die net als overal ter wereld om 12.00 uur Greenwichstart start en een uur duurt. Miljoenen mensen doen hier wereldwijd aan mee door stil te staan bij de vrede.

We beginnen precies om 13.00 uur. De stilte wordt onderbroken door enkele teksten en muziek om onze aandacht te richten.

De Wereldvrede meditatie kan gezien worden als een zinvolle afsluiting van 2018 en een goed begin van het nieuwe jaar. Iedereen is van harte welkom.

THEE MET ROB SCHRAMA; Vrouwen en Vrede in het Midden-Oosten:

donderdag 10 januari 15.00 uur

Onder de titel "Brenge(n) Vrouwen Vrede in het Midden-Oosten?" organiseert en ondersteunt Rob Schrama initiatieven in Palestina en Israël die bijdragen aan vrede. Van 2007 tot en met 2015 organiseerde hij de "Jerusalem Hug", een evenement rondom de stadsmuren van Jeruzalem, waarin Palestijnen, Israëliërs en buitenlandse bezoekers hun liefde voor Jeruzalem en hun wens naar vrede met elkaar delen.

Vanaf 2013 werd de situatie in Israël en Palestina grimmiger en nam het aantal deelnemers aan de Jerusalem Hug af. Toen in 2015 Palestijnse bezoekers door andere Palestijnen werden bedreigd en geslagen, besloot Rob Schrama de Jerusalem Hug te staken. Sedert die tijd ondersteunt hij, met raad en daad, nieuwe initiatieven voor

vrede, die vooral door vrouwen worden georganiseerd.

In 2016 en 2017 trekken Israëliërs, Palestijnse en internationale vrouwen gezamenlijk op door de woestijn bij Jericho: "Women Wage Peace". Op 21 september 2018, tijdens de Internationale Dag van de Vrede, marcheren vrouwen van Bethlehem naar Jeruzalem, met Resolutie 1325 van de Verenigde Naties als uitgangspunt. Hierin staat dat vrouwen over de hele wereld meer politieke invloed moeten gaan innemen.

Kunnen deze initiatieven het tij keren en de leiders van Israël en Palestina aan de onderhandelingstafel krijgen?

Rob Schrama zal deze vraag beantwoorden met een fotorijke PowerPointpresentatie.

KOFFIE MET CLARA ANTHONISSE; Schilderijen: donderdag 17 januari 10.00 uur

Clara laat een aantal van haar schilderijen zien en vertelt hoe deze

zijn ontstaan. U mag zelf ook zeggen wat u er in ziet en wat u opvalt.

KLOOSTERDAGEN: van maandag 21 januari 15.00 uur tot donderdag 24 januari ca. 14.00 uur

Op veler verzoek staat er dit seizoen weer een bezoek aan een klooster op het programma. En wel bij de Zusters Trappistinnen van Abdij Koningsoord in Oosterbeek. Deze keer dus in onze eigen omgeving, maar toch in een totaal andere wereld, van stilte, liturgie, inkeer, groepsontmoeting, en niet

te vergeten, het prachtige landschap erom heen.

Data: van maandag 21 tot en met donderdag 24 januari 2019.

Aankomsttijd 15.00 uur, vertrek na de warme maaltijd of na de Noon (middagdienst), dus tussen 13.30 en 14.30 uur.

We hebben voorlopig voor 10 à 12 mensen afgesproken. Opgave graag zo spoedig mogelijk op de intekenlijst in de hal van de kerk.

De kosten voor deze drie etmalen bedragen € 150,- pp, inclusief huur van de zaal. Bedlinnen is voor € 7,50 te huur (ter plekke te betalen).

Aangezien de Zusters een aanbetaling van 1/3 van de totaalprijs willen ontvangen, vragen we U om bij aanmelding € 50,- over te maken op rekeningnummer
NL 40 INGB 0001 8293 99 t.n.v.
M. Spijker- van der Laan.

JAARLIJKSE MAALTIJD: vrijdag 25 januari 18.00 uur

Net als voorgaande jaren genieten we samen van een maaltijd, waarbij ieder een gerecht naar keuze mag meenemen.

Nadere details over de invulling worden in Eenheid en op de website bekendgemaakt.

REGIO - INSPIRATIEDAG; de Bergrede: zaterdag 23 februari 10.30 uur

Na de inspirerende regiocursus van het vorige seizoen in Lunteren zijn wij blij dat Hein Stufkens weer helemaal uit Cadzand wil komen om ons te inspireren.

Alle mensen willen gelukkig zijn, maar ze weten niet precies wat hen gelukkig maakt. Dat zei de Romeinse filosoof Seneca al in de eerste eeuw. Maar in diezelfde eeuw was er een leraar die haarscherp wist wat een mens gelukkig maakt: Jezus van Nazareth. In zijn beroemde Bergrede heeft hij dat samengevat.

Die Bergrede is een revolutionaire tekst, die door de eeuwen heen velen heeft geïnspireerd, onder wie Tolstoj en Mahatma Gandhi. Maar het is ook een tekst die op grote weerstand stuitte. Op allerlei manieren hebben theologen en machthebbers geprobeerd de inhoud ervan onschadelijk te maken.

In de Bergrede is de kern van de christelijke boodschap samengevat: het overstijgen van de ik-gerichtheid. En die boodschap heeft veel parallellen in andere grote spirituele en filosofische tradities, die eveneens zeggen dat geluk alleen te vinden is waar de mens de beweging maakt van selfishness naar selflessness. Dat vraagt om een spirituele revolutie, die misschien in onze tijd urgenter is dan ooit.

Programma:
10.30 – 12.30 Lezing met gesprek:
"De Bergrede, grondwet voor geluk"
12.30 lunch
13.30 – 16.00 workshop rond het thema van de dag
En er zal zeker ook af en toe een lied klinken!

Hein Stufkens (1947) is filosoof, (zen)leraar, spreker, schrijver en

dichter. Van zijn hand verschenen zo'n dertig boeken: beschouwend werk, romans en gedichtenbundels. Ook werkte hij mee aan tal van TV- en radioprogramma's op levensbeschouwelijk gebied.

Sinds 2001 woont en werkt hij in Cadzand, waar hij samen met zijn vrouw Brigitte Stufkens-Geerlings het franciscaans georiënteerde bezinnings- en cursuscentrum "La Cordelle" stichtte.

Behalve door de Jungiaanse psychologie en de westerse christelijke mystiek en gnosis is hij ook geïnspireerd door de wereld van het zenboeddhisme.

Hij schreef onder meer: "Spiritualiteit als levenskunst" en "De Grondwet voor Geluk".

Voor informatie over de activiteiten en publicaties:
www.lacordelle.nl

Deze inspiratiedag wordt gehouden in De Ontmoeting, Emmalaan 1 te Bennekom.

De kosten bedragen € 30 voor leden en € 40 voor niet-leden (lunch inbegrepen).

Opgave is nodig bij een van onderstaande personen:

Loek Treep:

treep@upcmail.nl

Gerdine Gaikhorst:

g.a.gaikhorst@outlook.com

Lenny Koster:

lennykoster@upcmail.nl

KOFFIE MET YEBO FEIKEMA; Wetenschap en Geloof: *dinsdag*

26 februari 10.00 uur

Uitgegaan wordt van het gegeven dat godsdienst en wetenschap twee heel verschillende categorieën zijn, die elkaar niet overlappen, maar elkaar aanvullen.

Veelal wordt de wetenschap sterk overgewaardeerd in tegenstelling tot godsdienst die niet voldoende met de tijd is meegaan. Dit geeft een zekere haat-liefde verhouding tussen mensen die niet nodig is.

MEDITATIEF BIJBELLEZEN: *dinsdagen 5 en 19 maart en 9 april 15.00 uur*

Deze manier van bijbellezen vraagt een heel persoonlijke benadering. Het gaat niet om bijbelstudie, tekstkritiek of exegese, maar om de vraag: "Hoe word ik persoonlijk aangesproken door deze tekst, nu, op dit moment in mijn leven?"

Volgens een bepaalde methode, zoals die van oudsher in kloosters

gepraktiseerd wordt (de zgn. Lectio Divina), lezen we de tekst een aantal malen en proberen vervolgens onze indrukken met elkaar te delen. Hierdoor kan een geheel andere manier van omgaan met de bijbel ontstaan die bovendien kan leiden tot een grotere verdieping.

De leiding berust bij ds. Jelly Hoepman. Wilt u een bijbel mee-

nemen? Het is prettig als we over verschillende vertalingen kunnen beschikken. U kunt zich opgeven op

de intekenlijst die vanaf half februari in de hal van de kerk zal hangen (maximaal 8 deelnemers).

KOFFIE MET HENK SPIJKER; Voorjaarsliederen: donderdag 21 maart

10.00 uur

We zingen liederen die iets met "Voorjaar" te maken hebben en besteden aandacht aan de tekst.

IDEEËNOCHTEND: zaterdag 6 april 10.00 uur

We evalueren het lopende programma en proberen ideeën op te doen voor het volgende seizoen. Ieders inbreng is welkom!

OPEN TUINDAG MET TERRAS: woensdag 15 mei 2019 van 9.30 tot 16.00 uur

Alweer de veertiende keer het jaarlijkse "ontmoeten" in de tuin, buiten onder de parasol: genieten, bijpraten en wellicht even iets in de tuin doen!!

WANDELING NA DE VIERING: zondag 26 mei 11.30 uur

Na de viering maken we een wandeling die ieder jaar door een ander (groepje) georganiseerd wordt. In Eenheid en op de website leest u er meer over.

LEERHUIS OOSTERBEEK: *10 dinsdagavonden om 20.00 uur in de Vredenbergkerk, Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek*

Dit seizoen is het thema: *“Messaanse verwachting in Thora, Bijbel en Koran”*. Onder deskundige leiding (inleiders van allerlei gezindtes) leren over wat in de Bijbel en de heilige boeken staat.

Inlichtingen: Mw.R.M.C.Enklaar - Cooymans, Van Wassenaerweg 17, 6862 ZC Oosterbeek, 026 3335770. Zie voor meer details de website van de Raad van Kerken Oosterbeek:
raadvankerkenoosterbeek.tk/

PROGRAMMAOVERZICHT VRIJZINNIG RENKUM 2018 - 2019

september

- 5 Thee met Jan Heine; de ramen van de Rijnkapel - 15.00 uur
- 7 Meditatieve dans - 10.00 uur
vanaf deze datum elke vrijdag
- 11 Stiltekring - 12.00 uur
- 11 Poëziekring - 14.00 uur
voor verdere data zie Eenheid of www.vrijzinnigrenkum.nl
- 19 Tuingroep - 9.30 uur
- 25 Koffie met Ben Cornelissen; Wereldfederalisten - 10.00 uur
- 27 Thee met Froukje Pitstra: Omzien naar elkaar - 15.00 uur

oktober

- 9 Stiltekring - 12.00 uur
- 17 Tuingroep - 9.30 uur
- 24 Tuingroep: Vaste - plantenoctend - 9.30 uur
- 25 Koffie met Rienk Arnold; Godsdiensttwisten in de 17e eeuw -
10.00 uur

november

- 7 Algemene ledenvergadering - 15.00 uur
- 11 Regiozondag in Wageningen - 10.00 uur
- 13 Stiltekring - 12.00 uur
- 21 Tuingroep - 9.30 uur
- 22 Koffie met Henk Spijker - Liederen van Herdenking en Advent -
10.00 uur
- 29 Film in Bennekom i.s.m. Vrijzinnig Renkum 19.30 uur

december

- 9 Schrijven voor Amnesty International - 11.30 uur
- 11 Stiltekring - 12.00 uur
- 19 Tuingroep - 9.30 uur
- 31 Wereldvrede meditatie - 13.00 uur

januari

- 10 Thee met Rob Schrama; Vrouwen en Vrede in het Midden-Oosten -
15.00 uur
- 15 Stiltekring - 12.00 uur
- 16 Tuingroep - 9.30 uur
- 17 Koffie met Clara Anthonisse; Schilderijen - 10.00 uur
- 21 tm. 24 Kloosterdagen
- 25 Jaarlijkse maaltijd - 18.00 uur

februari

- 12 Stiltekring - 12.00 uur
- 20 Tuingroep - 9.30 uur
- 21 Film in Renkum - 19.30 uur i.s.m. Vrijzinnigen Bennekom
- 23 Regio-inspiratiedag; de Bergrede met Hein Stufkens - 10.30 uur in Bennekom
- 26 Koffie met Yebo Feikema; Wetenschap en Geloof - 10.00 uur

maart

- 5 Meditatief Bijbellezen - 15.00 uur
- 12 Stiltekring - 12.00 uur
- 19 Meditatief Bijbellezen - 15.00 uur
- 20 Tuingroep - 9.30 uur
- 21 Koffie met Henk Spijker; Voorjaarsliederen - 10.00 uur

april

- 6 Ideeënochtend - 10.00 uur
- 9 Stiltekring - 12.00 uur
- 9 Meditatief Bijbellezen - 15.00 uur
- 17 Tuingroep - 9.30 uur

mei

- 4 Herdenkingsdienst Ned. Herv. kerk Renkum - 19.00 uur
- 8 Tuingroep: extra wiedohtend - 9.30 uur
- 14 Stiltekring - 12.00 uur
- 15 Open Tuindag met terras - 9.30 - 16.00 uur
- 26 Wandeling na de viering - ca. 11.30 uur

juni

- 19 Tuingroep - 9.30 uur

juli

- 17 Tuingroep - 9.30 uur

augustus

- 21 Tuingroep - 9.30 uur

INFORMATIE OVER VRIJZINNIG RENKUM

De Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum is een vereniging, aangesloten bij de landelijke organisatie Vrijzinnigen Nederland, gevestigd te Amersfoort (www.vrijzinnigen.nl).

De verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken berust bij het

bestuur. Wijkhoofden vormen de schakel tussen voorganger (momenteel vacant) en bestuur enerzijds en de leden anderzijds.

In de volgende paragrafen wordt iets uitgebreider ingegaan op de organisatie van de afdeling.

Bestuur

Het bestuur van de afdeling komt ongeveer eenmaal per maand bijeen en is de eerst verantwoordelijke voor alle activiteiten van de afdeling. Een bestuurslid wordt voor

3 jaar gekozen en is eenmaal herkiesbaar. Voor de samenstelling van het bestuur zie de binnenzijde van de voorpagina van dit boekje.

Leden, begunstigers en vrienden

Mensen die zich aangesproken voelen door de activiteiten en het Vrijzinnig gedachtegoed kunnen *lid*, *begunstiger* of *vriend* worden van de Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum (GVR).

Personen die zich opgeven als *lid* zijn medeverantwoordelijk voor het beleid van de Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum (GVR) en kunnen daarom ook van een actief kiesrecht op de ledenvergadering gebruik maken.

Begunstigers zijn niet verantwoordelijk voor het beleid maar hebben verder de zelfde positie, behalve wat betreft stemrecht op de ledenvergadering.

Vrienden waarderen de activiteiten van de Geloofsgemeenschap en steunen dit d.m.v. een gift.

Leden, begunstigers en vrienden kunnen van alle activiteiten die door Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum georganiseerd worden gebruik maken.

Leden, begunstigers en vrienden zijn automatisch lid van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen NPB in Amersfoort (loopt via GVR) waarvoor voor leden en begunstigers een afdracht wordt betaald van € 30,- en voor vrienden € 15,- per jaar.

Algemene financiële informatie

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum (GVR) ontvangt geen subsidies. De afdeling is dus afhankelijk van de bijdragen van leden, begunstigers en vrienden.

De minimum vrijwillige bijdrage voor lid of begunstiger is € 5,- per maand of € 60,- per jaar. Dit zijn de vaste kosten die de afdeling voor een lid, begunstiger of vriend uit-

geeft voor de eerder genoemde afdracht en het maandblad Eenheid.

Om de Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum draaiende te houden worden de volgende kosten gemaakt: exploitatie van het kerkgebouw, verwarming, verschillende georganiseerde activiteiten en de kosten van de voorganger en gastpredikanten.

De kosten om de afdeling in stand te houden zijn per jaar ongeveer € 700,- per lid of begunstiger. De gemiddelde bijdrage is op dit moment ca. € 320,- per jaar per lid. Het ontbrekende bedrag wordt bijgesteld uit de spaartegoeden van de afdeling.

Het verenigingsjaar van Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Nieuwe leden, begunstigers en vrienden kunnen zich aanmelden via het secretariaat: Roos Kwakernaak 026-3334059 of per e-mail rooskwakernaak@hotmail.com.

De jaarlijkse bijdrage kan (eventueel in gedeelten) op een van onderstaande bankrekeningnummers overgemaakt worden.

Financiële bijdragen aan GVR zijn fiscaal aftrekbaar.

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum heeft de volgende rekeningnummers :

Rabobank: NL92 RABO 0355 0654 44

Postbank: NL 16 INGB 0000 9045 48,

beide t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Renkum.

Wijkhoofden

De afdeling is opgedeeld in wijken. Elke wijk kent een contactpersoon, het zgn. wijkhoofd, die het contact met de leden en begunstigers in zijn/haar wijk onderhoudt. Wijkhoofden hebben een signalerende en ondersteunende functie. Elk jaar

komen de wijkhoofden een keer bijeen. Bij die gelegenheid wisselen ze ervaringen uit en wordt vaak een spreker uitgenodigd.

De coördinator is Rietje Buntjer, tel. 0317 314 519.

Diensten en commissies

Vrijzinnig Renkum heeft een groot aantal commissies en "diensten" die hun bijdrage leveren aan het goed functioneren van de afdeling:

- * Bloemendienst - het verzorgen van de bloemen voor de vieringen.
- * Ontvangstdienst - het welkom heten van de kerkgangers.
- * Koffiedienst - het zorgen voor de koffie na de viering.

* Inkoop - het bijhouden en aanvullen van de voorraad koffie, thee e.d. in de keuken: Jenny de Zwart.

* Tuingroep - het verzorgen en bijhouden van de tuin rond de Rijnkapel. Iedere derde woensdag van de maand o.l.v. Get Karssenbergh.

* Organisten - tijdens de kerkdiensten worden het orgel en de piano bespeeld door één van de drie organisten van de afdeling, t.w.

Tanja Taale, Henk Spijker en Bernard Buntjer.

* Preekbeurten - het contact met gastpredikanten en bijbehorende administratie wordt verzorgd door Anneliese van Dam.

* Eenheid: - de administratie en distributie van dit blad wordt verzorgd door Jolanthe Harssema, de kopij voor de afdeling verzorgt Jenny de Zwart. Eenheid wordt in de toekomst digitaal verzonden. De

wijkhoofden bezorgen een geprinte versie bij hen die geen computer hebben.

* Inzamelen van producten voor de Voedselbank: Francisca Krijnen.

Mocht u aan één van deze commissies/diensten willen meewerken dan is uw hulp zeer welkom. U kunt zich bij een van de bestuursleden aanmelden.

Autodienst

Mensen die een viering bij willen wonen en die geen beschikking hebben over eigen vervoer, kunnen een beroep doen op de autodienst. In Eenheid staat vermeld wie er

gebeld kan worden (graag vóór zaterdag 18.00 uur). Bij geen gehoor kan er contact worden opgenomen met één van de bestuursleden.

Boekenplank:

Achter in de kerk is een boekenkastje waarin boeken staan die "te koop" zijn. Een vrijwillige bijdrage t.b.v. Amnesty International is de prijs.

U kunt hier uw boeken kwijt die u toch niet meer leest. Ze moeten geschikt zijn voor onze doelgroep. In de voorbije jaren heeft het al heel wat opgebracht!

Public relations

PR is het stelselmatig kweken en onderhouden van begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Daarom besteedt het bestuur daar ook aandacht aan, niet alleen via dit boekje en het maandelijkse blad Eenheid.

Omdat we denken dat veel mensen met levensvragen bezig zijn zonder zich direct aan een kerk te

willen binden en omdat we vinden dat Vrijzinnig Renkum voor die mensen iets te bieden kan hebben, zoeken we ook publiciteit via de regionale pers en via internet.

Hendrik Harssema verzorgt de contacten met de pers en redigeert de website:

www.vrijzinnigrenkum.nl.

Privacy

De vereniging gaat gewetensvol om met de gegevens van leden, begunstigers, vrienden en derden.

Haar privacyverklaring is op de website te downloaden.

Mede-gebruik Rijnkapel

Ons kerkgebouw kan ook gebruikt worden voor concerten, lezingen, cursussen en ontvangsten. De keuken is goed geoutilleerd.

De vergoeding bedraagt voor niet-leden € 80,- per dagdeel; €140,- voor twee aaneengesloten dagdelen en € 180,- voor drie aaneengesloten dagdelen.

Voor leden worden de prijzen in onderling overleg vastgesteld.

Hierover en over tarieven voor bijzondere bijeenkomsten, zoals huwelijken of uitvaarten, kunt u informatie inwinnen via info@vrijzinnigrenkum.nl.

Stichting Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei

Vrijzinnig Renkum is vertegenwoordigd in de Stichting Vrijzinnigen Zuid - Veluwe - Vallei.

Deze stichting heeft volgens de statuten als doel de bevordering van het vrijzinnig, spiritueel, godsdienstig en maatschappelijk leven in samenwerking met de bij haar aangesloten afdelingen en kerken in de regio.

De Stichting wordt gevormd door de afdelingen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen in Bennekom, Ede, Lunteren, Renkum, Rhenen, Veenendaal, Wageningen en de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek.

De regiozondag op 11 november en de cursusdag op 23 februari zijn resultaten van deze samenwerking.

Fairtrade

Vrijzinnig Renkum gebruikt al meer dan 25 jaar producten uit de Wereldwinkel en schenkt regelmatig aandacht aan de milieu- en

derde-wereld problematiek. Sinds Pinksteren 2014 mogen we ons ook officieel Fairtrade Kerk noemen.

VIERINGEN 2018/2019

Aanvang: 10.00 uur in de Rijnkapel, Utrechtseweg 119, Renkum

Afkortingen: VN = Vrijzinnigen Nederland; PKN = Protestantse Kerken in Nederland; Re = Remonstranten; Do = Doopsgezinden; RK = Rooms Katholiek

september 2018

2	mw. M. van Zoest	VN	Zetten
9	dhr. P. Stegenga	VN	Veenendaal
16	mw. I. Hörst	VN	Ede
23	ds. P. Thimm	Do	Arnhem
30	mw. M. Visch	VN	Apeldoorn

oktober

7	ds. H. Noordeman	PKN	Arnhem
14	mw. ds. M. Fernhout	Re	Arnhem
21	mw. E. de Lange	VN	Lelystad
28	mw. M. van Zoest	VN	Zetten

november

4	ds. M. Fernhout	Re	Arnhem
11	regiozondag in Wageningen		
18	mw. E. de Lange	VN	Lelystad
25	mw. I. Hörst herdenking overledenen	VN	Ede

december

2	mw. J. Kieneker	VN	St. Hubert
9	mw. ds. E. de Clercq	Do	Arnhem
16	mw. F. Pitstra	VN	Utrecht
23	voorbereiding voor Kerstmis		
25	mw. ds. M. de Klerck - Bets Kerstmis	Re	Elst
30	geen dienst		

januari 2019

6	viering verzorgd door leden		
13	nog niet bekend		
20	mw. M. van Zoest	VN	Zetten
27	ds. H. Noordeman	PKN	Arnhem

februari

3	mw. I. Hörst	VN	Ede
10	mw. ds. M. de Klerck - Bets	Re	Elst
17	mw. ds. M. Fernhout	Re	Arnhem
24	mw. ds. E. de Clercq	Do	Arnhem

maart

3	mw. I. van de Kuil	VN	Bilthoven
10	mw. M. de Vries	VN	Veenendaal
17	mw. E. de Lange	VN	Lelystad
24	mw. J. Lambrechts	VN	Amsterdam
31	mw. M. Visch	VN	Apeldoorn

april

7	nog niet bekend		
14	nog niet bekend		
21	nog niet bekend		
	Pasen		
28	ds. H. Knoop	VN	Olst

mei

5	nog niet bekend		
12	ds. A. van Lunteren	VN	Ezinge
19	viering verzorgd door leden		
26	mw. E. Wennink	VN	Velp

Juni

2	nog niet bekend		
9	nog niet bekend		
	Pinksteren		
16	dr. H. Siemerink	RK	Beuningen
23	nog niet bekend		
30	nog niet bekend		

juli

7	mw. J. Kieneker	VN	St. Hubert
14	mw. L. Spelberg	VN	Bilthoven
21	mw. M. de Vries	VN	Veenendaal
28	dhr. F. Muller	VN	Nijmegen

augustus

5	ds J. Diepersloot	PKN	Wageningen
12	mw. drs. J.M.Saal	VN	Nijmegen
19	dr. J. Siemerink	RK	Beuningen
26	mw. ds. E. de Clercq	Do	Arnhem

